



*voortgezette*

Gereformeerde Kerken in Nederland

---

# **Jaarboekje**

**van de  
voortgezette  
Gereformeerde Kerken  
in Nederland**

**2019-2020**

---

# Voorwoord

---



## **Jaarboekje 2019/2020 van de Synode van Frieschepalen-Siegerswoude (III; 2018-2020)**

Ook deze keer ligt er weer een ‘tussentijds’ Jaarboekje voor u, waarin u de gegevens van allerlei instanties en personen kunt vinden die een taak vervullen in en voor de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. In het najaar van 2018 werd een Jaarboekje uitgegeven dat volgens de privacywetgeving was vormgegeven. Dat betekende dat er veel gegevens die voorheen werden gedeeld niet meer waren opgenomen. In de praktijk werkte dat niet goed. Er werden heel wat telefoontjes gepleegd en mails verzonden om noodzakelijke contactgegevens te achterhalen. Daardoor werd het Jaarboekje deels overbodig - het is er immers om elkaar gemakkelijk te kunnen ‘vinden’.

Daarom is het Jaarboekje dat nu voor u ligt voor het eerst in de geschiedenis van de vGKN een intern document, dat niet wordt verstrekt aan mensen buiten onze kerken. Dat betekent ook dat de bezitter ervan erop moet worden gewezen dat het niet mag worden uitgeleend of voor mensen buiten onze kerken ter inzage mag liggen. Wanneer u het wilt wegdoen -hopelijk niet te snel!- mag het niet zomaar bij het ‘oud papier’ worden gedaan, omdat dan de gegevens alsnog ‘op straat’ kunnen komen te liggen.

De nieuwe regelgeving komt mogelijk als onnatuurlijk en gedwongen over. De kerken zijn niet de enige organisaties die de moeite ervan ondervinden. Binnen de vGKN hebben we altijd zorgvuldig met de gegevens van personen willen omgaan. Het is immers de opdracht van onze Here dat wij met de mensen omgaan zoals wij willen dat zij met ons omgaan.

---

In dit Jaarboekje zult u bij de gegevens van de kerk van Harkema de opmerking vinden dat deze kerk per 1 januari 2020 overgaat naar de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Dit is eerst voor een proefperiode van twee jaar, waarna een definitief besluit wordt genomen, zowel door de kerk van Harkema als door de VEG.

Het doet verdriet dat wij na bijna zestien jaar afscheid nemen van deze kerk. We hebben elkaar in allerlei situaties ontmoet en lief en leed met elkaar gedeeld. Tijdens de synodezitting ontvingen we uit handen van Zr van Dellen van de kerk van Harkema het vGK-spandoek dat ooit door een lid van deze kerk werd gemaakt. Wanneer we dit spandoek bij onze bijeenkomsten gebruiken zullen wij ons de verbondenheid met deze kerk blijven herinneren. Moge de HERE van de Kerk ook de broeders en zusters in Harkema nabij zijn en zegenen!

Zoals u in het Jaarboekje kunt lezen worden de vele activiteiten vanuit de vGKN voortgezet. Met dank worden de namen genoemd van veel mensen die zich inzetten voor de Kerk en het kerkverband. Wilt u, wanneer u leest over hen en het werk dat zij doen, voor hen bidden dat zij het tot eer van de HERE en tot heil voor kerk en wereld zullen doen?

Smilde, oktober 2019,  
Dr A. van Harten-Tip, scriba vGKN

---

## Agenda 2019-2020

---

24 november 2019	Laatste zondag kerkelijk jaar
1 december 2019	1 <sup>e</sup> Adventszondag
7 december 2019	Verjaardag H.K.H. Prinses Catharina-Amalia
25 en 26 december 2019	Kerstfeest
31 december 2019 (dinsdag)	Oudejaarsdag
1 januari 2020 (woensdag)	Nieuwjaarsdag
31 januari 2020	Verjaardag H.K.H. Prinses Beatrix
23 februari 2020	Begin Lijdenstijd
11 maart 2020 (woensdag)	Biddag voor gewas en arbeid
10 april 2020	Verjaardag H.K.H. Prinses Ariane
10 april 2020	Goede Vrijdag
12 en 13 april 2020	Pasen
27 april 2020	Verjaardag Z.M. Koning Willem-Alexander
27 april 2020	Koningsdag
4 mei 2020	Nationale dodenherdenking
5 mei 2020	Bevrijdingsdag
17 mei 2020	Verjaardag H.M. Koningin Máxima
21 mei 2020	Hemelvaartsdag
31 mei en 1 juni 2020	Pinksteren
7 juni 2020	Zondag voor de Vervolgde Kerk
26 juni 2020	Verjaardag H.K.H. Prinses Alexia
4 oktober 2020	Israëlzondag
31 oktober 2020 (zaterdag)	Hervormingsdag
4 november 2020 (woensdag)	Dankdag voor gewas en arbeid
22 november 2020	Laatste zondag kerkelijk jaar
29 november 2020	1 <sup>e</sup> Adventszondag
7 december 2020	Verjaardag H.K.H. Prinses Catharina-Amalia
25 en 26 december 2020	Kerstfeest
31 december 2020 (donderdag)	Oudejaarsdag

---

# Inhoudsopgave

---

Voorwoord		2
Agenda		4
Inhoudsopgave		5
Algemene gegevens van de kerken		6
Nadere gegevens van de kerk van Assen e.o. "Oase"		8
Nadere gegevens van de kerk van Boelenslaan-Drachtstercompagnie		10
Nadere gegevens van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen		12
Nadere gegevens van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude		16
Nadere gegevens van de kerk van Harkema		20
Nadere gegevens van de kerk van Noordwolde		21
Nadere gegevens van de kerk van Noordwijk		24
Gegevens met betrekking tot de synode	- moderamen - actuarius - quaestor	27
Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties		28
Deputaten van de synode	- kerkvisitatoren - deputaten ad examina - deputaatschap Zending en Evangelisatie vGKN - deputaten voor de Media - deputaten voor kerkelijke samenwerking - commissie liturgische formulieren - contactpersonen COGG - contactpersoon Centrum voor Israëlstudie - afgevaardigden CIO - contactpersoon fonds onderling dienstbetoon - redactie vGKN Nieuws	29
Gegevens Predikanten		31

Samenstelling: Zr Tj. Borger- Folkertsma  
(r.borger5@kpnplanet.nl)

Drukwerk: Br F. Vonck  
Br J. de Roos  
(drukwerk@vgkn.nl)

---

# Algemene gegevens van de kerken

---

Website: [www.vgkn.nl](http://www.vgkn.nl)

## **CLASSIS NOORD:**

### **vGK Assen e.o. 'Oase'**

Website: [www.vgk-assen.nl](http://www.vgk-assen.nl)  
Scriba: [scriba@vgk-assen.nl](mailto:scriba@vgk-assen.nl)  
Diensten in: De MaasStee,  
Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN.  
aanvang 10.00 uur  
Predikant: Dr A. van Harten-Tip  
De Sluiskampen 31, 9422 AN SMILDE.  
0592-412814; [predikant@vgk-assen.nl](mailto:predikant@vgk-assen.nl)

### **vGK Boelenslaan-Drachtstercompagnie**

Website: [www.vgkn-boelenslaan.nl](http://www.vgkn-boelenslaan.nl)  
Scriba: [r.zandbergen@chello.nl](mailto:r.zandbergen@chello.nl)  
Kerkgebouw: 'Het witte kerkje', Boelenswei 52,  
9233 KD BOELENSLAAN.  
Diensten: 10.00 uur  
Predikant: Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren,  
Zilverschoon 80, 8265 HC KAMPEN.  
038-3326721; [mjmsytsma@gmail.com](mailto:mjmsytsma@gmail.com)

### **vGK Boornbergum-Kortehemmen**

Website: [www.gk-boornbergum.nl](http://www.gk-boornbergum.nl)  
Scriba: [scriba@gk-boornbergum.nl](mailto:scriba@gk-boornbergum.nl)  
Kerkgebouw: Easterbuorren 52, 9212 RA BOORNBERGUM.  
Diensten: 9.30 en 13.45 uur.  
Predikant: Ds K.J. Bijleveld,  
Easterbuorren 50, 9212 RA BOORNBERGUM.  
0512-381355; [pastorie@xs4all.nl](mailto:pastorie@xs4all.nl)

### **vGK Frieschepalen-Siegerswoude**

Website: [www.vgk-frieschepalen.nl](http://www.vgk-frieschepalen.nl)  
Scriba: [scriba@vgk-frieschepalen.nl](mailto:scriba@vgk-frieschepalen.nl)  
Kerkgebouw: Tolheksleane 41, 9249 NP FRIESCHEPALEN.  
Diensten: 9.30 en 13.45 uur.  
Predikant: Ds B. Bloemendal,  
Tolheksleane 39, 9249 NP FRIESCHEPALEN.  
0512- 795197; [predikant@vgk-frieschepalen.nl](mailto:predikant@vgk-frieschepalen.nl)

---

### **vGK Harkema (tot 01-01-2020)**

Website: [www.kerkharkema.nl](http://www.kerkharkema.nl)  
Scriba: [scriba@kerkharkema.nl](mailto:scriba@kerkharkema.nl)  
Kerkgebouw: Warmoltsstrjitte 61, 9281 PL HARKEMA.  
Dienst: 9.30 uur  
Pastorale werkers: Zr F. Wesseling- Schilstra,  
Br F. van Herwijnen  
Zr N. Bergsma

### **vGK Noordwolde (Fr.)**

Website: [www.kerknoordwolde.nl](http://www.kerknoordwolde.nl)  
Scriba: [scriba.kerknoordwolde@gmail.com](mailto:scriba.kerknoordwolde@gmail.com)  
Kerkgebouw: Dwarsvaartweg 1,  
8391 MH NOORDWOLDE (Fr.).  
Diensten: 9.30 en 19.00 uur.  
Pastorale werkers: Ds H. Scholing.  
Br S. van der Kooij.

### **CLASSIS MIDDEN/WEST**

#### **vGK Noordwijk e.o.**

Website: [www.gknoordwijk.nl](http://www.gknoordwijk.nl)  
Scriba: [ouderling@gknoordwijk.nl](mailto:ouderling@gknoordwijk.nl)  
Diensten in: Het Trefpunt, Schoolstraat 2,  
2202 HJ NOORDWIJK AAN ZEE.  
aanvang: 10.00 uur.  
Predikant: Ds J.Maliepaard,  
Tollensstraat 5, 3771 ZK BARNEVELD.  
0342-701190; [predikant@gknoordwijk.nl](mailto:predikant@gknoordwijk.nl)

---

## Nadere gegevens van de kerken

---

### Nadere gegevens van de kerk van ASSEN E.O. 'OASE'



**Kerkelijke stand (21-09-2019):**  
belijdende leden 49, doopleden 11,  
gastleden 3, anders 2; totaal 65 leden.

**Predikant:** Dr A. van Harten-Tip,  
De Sluiskampen 31,  
9422 AN Smilde.  
0592-412814;  
predikant@vgk-assen.nl

### **Cursus Bijbelkennis Nieuwe Testament:**

In samenwerking met de GKv Assen-Peelo wordt de cursus "Beter Nieuws uit het Nieuwe Testament" gegeven op tien dinsdagavonden in:

"Het Noorderlicht", Scharmbarg 37, 9407 EA Assen.

Informatie bij: dr A. van Harten- Tip.

### **Wees welkom! Samen eten**

Op de laatste woensdag van de maand wordt samen met leden van de GKv Assen West een driegangenmaaltijd (à € 5,-) verzorgd.

**Diensten in:** De MaasStee,  
Maasstraat 25 ,9406 RA Assen.  
0592-341600 (alleen tijdens de dienst).  
Aanvang dienst om 10.00 uur.

Elke zondag is er één dienst

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in één van de zalen.

Op de eerste zondag van de maand is er kinderclub voor alle kinderen van de basisschool, ook van buiten de gemeente.

Enkele keren per jaar verzorgt de vGK Assen e.o. 'Oase' een middagdienst, om 15.30 uur, in 'ArendState', Groningerstraat, Assen.

**Website:** [www.vgk-assen.nl](http://www.vgk-assen.nl)



---

## Historie:

Sinds 7 februari 2012 is er een vGKN in Assen en omgeving. Een Bijbelgetrouwe gemeente, die de belijdenisgeschriften ondertekent en er naar handelt. Want wij zijn een gemeente van onze Heer Jezus Christus, die zich wil houden aan wat de Bijbel ons zegt. Jezus kwam voor ons naar de wereld om onze Verlosser te zijn! Hij staat centraal in ons leven en in onze diensten, waarin we Hem aanbidden en eren. Wij mogen dat uitdragen naar de wereld om ons heen en hebben het verlangen om te groeien in onze missionaire opdracht. Wij geloven dat de Here God ons met een doel in de wijk Pittelo heeft geplaatst. Daarom maken wij deel uit van het bestuur van de MaasStee, zodat het gebouw en de activiteiten daar voor de wijk behouden blijven. Ook door middel van het werk van Enjoy zijn er contacten in de wijk ontstaan.

Sinds 6 juli 2014 is dr. A. van Harten-Tip voor 20% verbonden als predikant van de gemeente. In de laatste jaren zijn de oecumenische contacten gegroeid. Zo is er met de GKv Assen-Peelo kanselruil en worden cursussen voor gemeenteleden – ook van buiten de beide kerken – georganiseerd. Samen met leden van de GKv Assen-West wordt eens per maand in de Maranathakerk in Assen een maaltijd verzorgd voor 40 tot 50 personen van binnen en buiten de beide kerken. Ook met de CGK in Assen is er een hartelijke relatie en herkenning in het geloof in Christus.



---

## Nadere gegevens van de kerk van BOELENSLAAN-DRACHTSTERCOMPAGNIE



**Kerkelijke stand (01-09-2019):**  
belijdende leden 66, doopleden 17,  
gastleden 3, totaal 86 leden.

**Predikant:** Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren,  
Zilverschoon 80,  
8265 HC Kampen.  
038-3326721; jmsytsma@gmail.com

**Diensten:** Het "Witte Kerkje",  
Boelenswei 52,  
9233 KD Boelenslaan.

Diensten om 10.00.

Elke zondag is er één dienst.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het gebouw achter de kerkzaal.

### Wie zijn wij?

Sinds 7 mei 2006 bestaat de voortgezet Gereformeerde Kerk van Boelenslaan/ Drachtstercompagnie. Toen, tijdens de instituering, nog alleen kerk van Drachtstercompagnie genoemd. Dit kwam omdat alle toenmalige leden afkomstig waren uit de Gereformeerde synodale kerk van Drachtstercompagnie die in 2004 in principe besloten had om deel te worden van de PKN. Na twee jaar van bezinning, toen de keuze definitief werd, gaf een groep van 57 belijdende en 23 doopleden aan, dat zij zich hier niet in konden vinden en hier niet in mee wilden gaan. Zij kozen ervoor om bij elkaar te blijven en sloten zich aan bij de in 2004 ontstane voortgezet Gereformeerde Kerk (voor buitenstaanders vaak een nog onbekend kerkgenootschap, maar het is een tak van de Gereformeerde synodale Kerk, die vast wilde houden aan Woord en belijdenis en op deze manier gereformeerd wilde blijven). Men kon bij elkaar komen in het 'witte kerkje' een kerkgebouw in Boelenslaan, toen nog eigendom van de Herv. Gemeente in Surhuisterveen.

Op 16 oktober 2009 kon dit kerkgebouw met inzet en offervaardigheid van de gemeenteleden gekocht worden en hier is in de regel iedere zondag om 10.00 uur dienst, met daarna gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting met elkaar.

---

Ook de diverse activiteiten kunnen in de zaal van de kerk plaatsvinden.

Omdat het kerkgebouw in Boelenslaan staat en er zich in de loop van de tijd gemeenteleden uit andere plaatsen bij de gemeente hebben aangesloten is de naam veranderd in vGK van Boelenslaan/ Drachtstercompagnie.

Meer dan 12 jaar mogen wij samen gemeente zijn. Samen in de naam van Jezus. Hij is ons Middelpunt en onze Middelaar. En wij proberen gemeente te zijn trouw aan het Woord van God en met liefde, aandacht voor en medeleven met elkaar.

Na een geringe en gestage groei zien wij nu door overlijden, maar helaas soms ook door het afhaken van gemeenteleden een kleine achteruitgang in het ledenaantal.

De kinderen van het begin zijn nu tieners en adolescenten die hun eigen weg zoeken en keuzes maken.

Daarom heeft het onze hoogste aandacht om te pogen kerk te zijn en te blijven voor oud én jong.

Vasthoudend aan datgene waar niet aan getornd mag worden: de Bijbel.

Willen wij een belijdende kerk zijn die het geloof wil vormgeven en uitdragen in déze tijd waarin wij nú leven.

Dit uit zich onder andere in de liederen die wij ( via een beamer) zingen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de bundel van Johannes de Heer, het Liedboek voor de kerken, de Evangelische liedbundel tot en met de bundel Opwekking.

De Bijbelvertaling die op de kansel ligt is de *Herziene Statenvertaling*.

Onopgeefbaar voelen wij ons als gemeente van Jezus Christus verbonden met Gods verbondsvolk Israël. De Israël vlag op de kansel laat dat zien.

Ondanks het feit dat wij een relatief kleine gemeente zijn, met een groeiend aantal ouderen, zijn er de nodige activiteiten, zoals catechisatie, Bijbelstudiegroep, gespreksgroep, jongerengespreksgroep, mannen-en vrouwenvereniging en gebedskring; deze worden trouw bezocht.

De gemeente leeft en bidt om nieuw elan, om de wind van Gods Geest, om groei.

Tegelijkertijd weten en beseffen wij ook dat wij gemeente zijn *dankzij* onze Heer, maar ook gemeente *van* onze Heer.

Onze toekomst ligt in Zijn handen. En met die wetenschap kunnen wij verder als *voortgezet* Gereformeerde Kerk van Boelenslaan/Drachtstercompagnie.

---

## Nadere gegevens van de kerk van BOORNBERGUM-KORTEHEMMEN



Kerkelijke stand (01-01-2019): 312 belijdende leden,  
207 doopleden, totaal 519 leden.

**Predikant:** Ds K.J. Bijleveld,  
Easterbuorren 50,  
9212 RA Boornbergum.

**Kerkgebouw:** Easterbuorren 52, 9212 RA Boornbergum. 0512-382905.

Diensten om 9.30 en 13.45 uur.

In de kerkzaal is ringleiding aanwezig; ook is het gebouw rolstoeltoegankelijk.  
Tijdens de morgendiensten is er oppasgelegenheid voor de jongste kinderen.  
Ook kunnen de kinderen tijdens de morgendienst en tijdens de middagdienst  
naar de kindernevendienst.

**Bijgebouw "De Hof ":** 0512-382905.

Het nieuwe bijgebouw bestaat uit één grote en twee kleinere zalen (waarvan  
één voor jongeren), een ontvangstruimte, kerkenraadskamer en keuken.

**Website:** [www.gk-boornbergum.nl](http://www.gk-boornbergum.nl).



---

## Korte geschiedenis van de Gereformeerde kerk Boornbergum-Kortehemmen

In 1836 werden enkele leden van de hervormde gemeente onder censuur geplaatst wegens scheurmakerij. Het waren bewonderaars van Ds Van Velzen te Drogeham, die een Chr. afgescheiden gemeente had gesticht nadat Ds De Cock te Ulrum hem in 1834 daarin was voorgegaan.

In Boornbergum en Kortehemmen kwamen groepjes mensen in eigen huis bij elkaar om een preek te lezen en samen het Woord te bestuderen.

Nooit meer dan 30 personen, want als je boven dat aantal kwam werd de huiseigenaar bestraft aan de hand van een oude Napoleontische wet. Er ontstond een kleine gemeente die een plaatsje kreeg in de classis Drogeham.

De groep was helaas te klein om uit te groeien tot een volwassen gemeenschap en de gemeente ging ter ziele. De gelovigen reisden voortaan naar Oudega en toen in het naburige Drachten een Chr. afgescheiden gemeente ontstond sloten ze zich daar bij aan. Het aantal kerkgangers dat naar een orthodoxe prediking snakte, groeide.

Mede door het oprichten van een kapel in eigen dorp. Dat gebeurde in 1878 en die kreeg de naam 'Bethel'. Hier werd op zondagavond een samenkomst gehouden.

Toch bleef het verlangen naar een eigen gemeente bestaan.

Ds Oegema van Drachten steunde dit streven. Op 23 maart 1893 namen 12 leden van de 18 stemgerechtigden het besluit een zelfstandige gemeente te vormen. Een kleine Gideonsbende trok vol geloofsmoed de geestelijke kar. Al gauw werden er 3 ouderlingen en 3 diakenen gekozen. De institutionalisering was een feit. En nu maar flink sparen voor een pastorie, want een eigen predikant was de grote wens. De belangrijkste onderdelen van de inkomsten kwamen uit: 'de maandelijksse inteekening', de collecten en de zitplaatsen.

In 1896 betreft Ds A.S. Schaafsma als 1<sup>e</sup> voorganger de



spiksplinternieuwe pastorie. Hij ontvangt een salaris van f 800,00. (Let wel: per jaar.)

De begroting van f 1.354,48 vertoont een tekort van f 26,98. Dit alles moest met centen, 'botsens' (geldstuk van 2 ½ cent), stuivers en zo nu en dan een hoger bedrag bij elkaar worden gesprokkeld.

---

En toch zetten de kerkgangers door, want ze geloven in een hoger doel, een huis dat niet met mensenhanden is gemaakt. En de zegen blijft niet uit. De gemeente groeit gestaag door en komt al gauw boven de 350 zielen.

De kerk achter de pastorie blijkt te klein voor de schare. Weer worden allerlei inzamelingen gehouden en in 1911 komt het gebouw tot stand dat tegenwoordig nog in gebruik is.

In 1917 kregen de bezoekers uit Nijbeets een eigen onderkomen in hun dorp en in 1922 komt er een dochterkerk in Beetsterzwaag.

Toch wordt er na deze aderslating in de volgende decennia lustig verder gebouwd aan de lokaliteiten achter de kerk.

Een opknapbeurt, vergezeld van een behoorlijke vergroting van het aantal vierkante meters, vond plaats in 1992.

Na de keuze voor de vGKN (2004) is in 2009 de tijd gekomen voor een volgende aanpassing. Door de grote schare kinderen is het nodig ruimte te creëren voor de diverse groepen. Op TOP-zondagen gaan er namelijk zo'n zestig tot zeventig kinderen naar de kindernevendienst. Op een (maandelijks gehouden) tienerdienst komen wel zeventig jongeren af. Voor zoveel kinderen en tieners is het bijgebouw te klein! Daarom is de ruimte verdubbeld.

De kerkelijke gemeente heeft de kosten en de inspanningen van deze verbouwing blijmoedig op zich genomen.

Het bouwen is door vrijwilligers uitgevoerd. Elke dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmorgen waren er mensen bereid om de handen uit de mouwen te steken. En dat anderhalf jaar lang! In 2010 werd de nieuwe ruimte feestelijk en dankbaar in gebruik genomen.

Naast het daadwerkelijke bouwen was de betrokkenheid uit de gemeente groot. Hierdoor is het gebouw 'eigen' geworden. Het wordt als een Zegen van de Here gezien.

In 1993 werd door een dankbaar publiek in een volle kerk de Here dank gebracht dat hier 100 jaar lang het Woord mocht worden verkondigd.

In de consistorie hangt een portrettengalerij met afbeeldingen van 17 predikanten die allen mee gezaaid hebben op deze akker van Gods Koninkrijk.

De huidige voorganger, Ds K.J. Bijleveld deed op 3 sept. 2006 zijn intrede.

---

**Predikanten die vanaf 3 april 1893 de kerk van  
Boornbergum-Kortehemmen hebben gediend:**

A.S. Schaafsma	12-01-1896 - 09-06-1901
T. Gerber	01-05-1902 - 20-05-1906
G.D. Scheepsma	06-01-1907 - 20-11-1910
S. Dwarshuis	17-11-1912 - 06-05-1917
H. Fokkens	28-10-1917 - 08-10-1922
P. de Feijter	21-09-1924 - 23-10-1927
P. van der Werff	03-06-1928 - 14-09-1930
D. van der Wielen	19-11-1931 - 26-03-1947
C.J. Hakman	02-05-1948 - 01-11-1953
J. Koopmans	27-06-1954 - 07-06-1964
A.J. van der Wiel	20-02-1966 - 05-05-1970
Th. Van Loo	
(hulpdiensten)	01-06-1971 - 06-05-1973
(predikant)	06-05-1973 - 15-06-1975
J. Brouwer	05-09-1976 - 01-10-1978
A.B. Wolters	21-06-1981 - 24-01-1987
A.W.W. de Ruiter	01-09-1987 - 09-01-1993
C.G. Kant	01-04-1994 - 30-04-1999
R.D. van Hornsveld	09-04-2000 - 12-06-2005
K.J. Bijleveld	03-09-2006 - heden



---

## Nadere gegevens van de kerk van FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE



### **Kerkelijke stand** (01-10-2019):

belijdende leden 210, doopleden 172, meelevend 35,  
gast 2, totaal 419 leden.

**Predikant:** Ds B. Bloemendal  
Tolheksleane 39,  
9249 NP Frieschepalen. 0512-795197;  
predikant@vgk-frieschepalen.nl

Predikant op art.14 KO:  
Ds J.J. Douma-van der Molen,  
Wethouder Hamsterlaan 6,  
9351 KM Leek.  
0594-795159; jj.douma@gmail.com

### **Kerkgebouw:**

Tolheksleane 41,  
9249 NP Frieschepalen. 0512-303005.

De morgendienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 13.45 uur.  
De zitplaatsen in de kerk zijn vrij, tenzij anders is aangegeven.

Iedere zondag is er tijdens de morgendienst opasgelegenheid voor kinderen  
t/m ongeveer 4 jaar.

Op elke zondagmorgen kunnen de kinderen tijdens de preek naar de  
kindernevendienst, dit geldt ook tijdens de zomervakantie.  
Zieken en ouderen die de kerkdiensten niet kunnen bijwonen, kunnen via de  
kerktelefoon (rechtstreeks) of internet (rechtstreeks en achteraf) de dienst  
meevieren.

### **Bijgebouw 'De Iepen Doar':**

bestaat uit 2 grote zalen en enkele kleinere  
vergaderuimtes.  
0512-303005.



---

### **Historisch overzicht**

De Gereformeerde Kerk van Frieschepalen-Siegerswoude komt voort uit de Gereformeerde kerk van Ureterp. In 1927 wordt in Siegerswoude (het dorp Frieschepalen behoorde toen nog grotendeels tot Siegerswoude) een evangelische vereniging onder de naam 'Uw Koninkrijk kome' opgericht.

Daarom heet de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude tot 1968 'gereformeerde kerk van Siegerswoude'. De vereniging 'Uw Koninkrijk kome' is in de eerste plaats bedoeld om de grondslag te leggen tot een eigen Gereformeerde Kerk. De Christelijke school aan de Nijewei (nu Tolheksleane) bestond toen al. Van de Chr. school van Ureterp wordt het terrein, waarop thans kerk en pastorie staan, gekocht. In de winter van 1927-1928 kan het gebouw voor Christelijke belangen in gebruik worden genomen. Dit is mogelijk na soms grote offers van de mensen alhier en door veel zelfwerkzaamheid. Na verzoeken van de evangelisatiecommissie aan de classis, kan op 2 september 1928 de Gereformeerde Kerk van Siegerswoude geïnstitueerd worden. Met de omliggende kerken wordt een grensregeling afgesproken. Ook kunnen nu ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) worden gekozen.

In 1929 wordt besloten de consistorie (nu podium) te bouwen. Om financiële redenen wordt voorlopig afgezien van het bouwen van een vleugel aan de kerk. Wel wordt in 1935 opdracht verleend tot het bouwen van een pastorie. In 1936 kan kandidaat Hamming als dienaar des Woords bevestigd worden.

Er wordt een evangelisatiecommissie opgericht, die ten doel heeft het evangelie te brengen aan buitenkerkelijken.

Op maandag 3 mei 1943 wordt deze gemeente zwaar getroffen door het verlies van 13 gemeenteleden en 3 onderduikers. Zij worden door Duitse bezetters doodgeschoten.

Omdat ongeveer 50 leden van deze kerk zich niet kunnen conformeren aan besluiten van de Synode, onttrekken zij zich in 1946 aan de kerk. Zij sluiten zich aan bij de vrijgemaakten in Ureterp. Eenzelfde aantal leden emigreert naar Canada en de Verenigde Staten.

In 1949 wordt naast de oude consistorie een nieuwe consistorie gebouwd en in 1951 worden de beide vleugels aangebouwd. De gemeentezang wordt steeds begeleid door het muziekkorps 'de Sjofaar'. Later wordt een orgelfonds opgericht en kan een orgel worden geplaatst. Het gebouw wordt uitgebreid met 'De Iepen Doar'.

---

In 1992 is 'De Iepen Doar' gerenoveerd.  
In 1997 heeft het interieur van de kerk een grondige renovatie ondergaan terwijl in 2000 het orgel is vernieuwd en uitgebreid.  
In april 2002 is de renovatie van de pastorie voltooid.

Omdat het orgel opnieuw grote gebreken vertoonde is er op 5 september 2010 een nieuw Johannes orgel in gebruik genomen. Dit kon worden gerealiseerd dank zij een legaat dat de gemeente ontving.



In april 2004 wordt, na stemming van alle belijdende gemeenteleden, besloten om niet toe te treden tot de PKN (Protestantse Kerken in Nederland), welke een fusie is van de Nederlands Hervormde Kerken, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerken.

In mei 2004 wordt besloten dat de Gereformeerde kerk van Frieschepalen-Siegerswoude zich aansluit bij de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland (vGKN).

Nadat dit besluit is genomen worden er op kerkenraadsniveau voor het eerst officiële gesprekken gevoerd met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Siegerswoude-Frieschepalen. Vanaf 2011 raken deze contacten in een stroomversnelling en worden er meer en meer gezamenlijke activiteiten doorgevoerd.

Op zondag 29 mei 2016, 70 jaar na de Vrijmaking, houden beide kerken voor het eerst twee gezamenlijke erediensten.

---

**Predikanten die de kerk van (Frieschepalen-)Siegerswoude hebben  
gediend:**

ds M. Hamming	1936 - 1940
ds A.G. Honig	1941 - 1943
ds R. Kooistra	1943 - 1947
ds J.H. Binnema	1947 - 1952
ds C. Bruning	1953 - 1959
ds P.C. van der Wel	1960 - 1963
ds C. Moens	1965 - 1970
ds S. Groen	1973 - 1979
ds S. van Deventer	1981 - 1986
ds J. Kooistra	1987 - 1991
ds J. de Jong	1994 - 1999
ds J.J. Douma-van der Molen	2001 - 2009
ds B. Bloemendal	2012 – heden



---

## Nadere gegevens van de kerk van HARKEMA

De kerk van Harkema is voornemens zich per 01-01-2020 aan te sluiten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.



**Kerkelijke stand 01-01-2019**  
belijdende leden 397, doopleden 306,  
overigen 71, totaal 774 leden.

**Pastorale werkers:**  
Zr F. Wesseling- Schilstra,  
Br F. van Herwijnen  
Zr N. Bergsma

**Kerkgebouw:** Warmoltsstrjitte 61, 9281 PL Harkema.  
0512-361763.

**Diensten:** om 09.30 uur.

**Website:** [www.kerkharkema.nl](http://www.kerkharkema.nl)

---

## Nadere gegevens van de kerk van NOORDWOLDE



Kerkelijke stand (01-10-2019):  
belijdende leden 63, doopleden 27,  
gezinsleden/gastleden 22, totaal 112  
leden.

### **Pastorale werker:**

Ds H. Scholing, Hoogeveen.

### **Gemeentewerker:**

Br S. van der Kooij, Groningen.

**Kerkgebouw:** Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde (Fr.)  
06-83347210.

Diensten: 9.30 en 19.00 uur.

In de zomer zijn er drie openluchtdiensten op het terrein van de Spokeplas aan de rand van Noordwolde, eind juli en begin augustus.

Deze diensten beginnen 's avonds om 19.00 uur.

Op 31 december, Biddag en Dankdag beginnen de diensten om 19.30 uur.

Op Nieuwjaarsdag is er geen dienst; de eerste zondag van januari is er na afloop van de morgendienst een nieuwjaarsreceptie.

Op de christelijke feestdagen zijn er 's morgens gezinsdiensten.

Er is elke zondagochtend kindernevendienst.

Elke zondag wordt er na de ochtenddienst gezamenlijk koffie gedronken.

Gemeenteleden die aan huis gebonden zijn kunnen de dienst meebeleven via het audiosysteem van Audio Server. Heeft men geen internetaansluiting dan wordt er thuis een 'kastje' geplaatst dat is aangesloten op het telefoonnet, de zgn.' Lucasontvanger'.

De kerkzaal is voorzien van ringleiding.

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk; voor rolstoelgebruikers zijn ruime plaatsen met goed zicht op de kansel beschikbaar.

Verenigingsgebouw 't Trefpunt bestaat uit een grotere en een kleine vergaderzaal.

**Website:** [www.kerknoordwolde.nl](http://www.kerknoordwolde.nl)

---

## Historisch overzicht

Het gebouw van de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde is gebouwd in 1933.

Op de gevelsteen bij de hoofdingang staat:

“Eerste steen gelegd door: Mevr. E.C. van Ginhoven- v.d.Ende, 3 November 1933. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hand. 16:31.”

Ds. J.D. van Ginhoven was de eerste dienstdoende predikant van deze gemeente.

De gemeente heeft altijd parttime predikanten in dienst gehad.

Jarenlang is Noordwolde een wijkkerk geweest van de Gereformeerde kerk van Wollega, maar met veel eigen bevoegdheden.

De kerk van Noordwolde is sinds 1 januari 1992 zelfstandig. In april 2004 heeft de gemeente besloten als gereformeerde kerk zelfstandig te blijven en niet op te gaan in de Protestantse Kerk Nederland. Met dat besluit is de kerk opgenomen in het kerkverband van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Voorheen besloeg het ressort van deze kerk de dorpen Boijl, Noordwolde, Oosterstreek, Peperga, Steggerda, Vinkega en Zandhuizen en omgeving. Deze regiofunctie is belangrijk en een wezenlijk deel van de identiteit als streekgemeente. Die regiofunctie is sinds 2004 nog versterkt.

Op bescheiden wijze wil de kerk gestalte geven aan het samen gemeente van Jezus Christus zijn. Dit is een mooie maar toch ook moeilijke opdracht. Men is blij en dankbaar met de vele actieve leden die vrijwillig inhoud geven aan het kerkenwerk en zo bijdragen functioneren als geloofsgemeenschap.



---

### **Predikanten die de kerk van Noordwolde hebben gediend:**

Ds J.D. van Ginhoven (te Vledder)	1930 – 1946
Kand. H. van Minnen (hulpdiensten)	1936 – 1937
Kand. H. de Wit (hulpdiensten)	1938 – 1939
Kand. Jac. Poutsma (hulpdiensten)	1939 – 1941
Kand. A. Plaatsman (hulpdiensten)	1941 – 1944
Ds J.H. Baas (evangelisatie-arbeid)	1946 – 1952
Ds W.C.van Hattem (evangelisatie-arbeid)	1953 – 1955
Ds G. de Ruiter (evangelisatie-arbeid)	1955 – 1957
Ds F.H. Kamphuis (hulpdiensten)	1967 – 1971
Ds H. Scholing (hulpdiensten)	1975 – 1976
Ds L.M. Beima (evangelisatiearbeid)	1978 – 1990
Dhr W. Vlaanderen (Pastoraal assistent)	1994 – 1996
Ds D. Westerneng (hulpdiensten)	1996 – 1999
Ds J.D. Cremer (hulpdiensten)	1999 – 2004
Dhr G.J. Heinen (kerkelijk werker)	2006 – 2007
Dhr R. Pasterkamp (pastoraal werker)	2008 – 2011
Ds M.J.M. Sytsma- van Oeveren (pastorale bijstand)	2013 – 2015
Ds H. Scholing (pastorale bijstand)	2017 – heden
Br S. van der Kooij (gemeentewerker)	2017 – heden

---

**Nadere gegevens van de kerk van  
NOORDWIJK e.o.**



Kerkelijke stand (per 01-09-2019): belijdende leden 20,  
doopleden 2, gastleden 4, totaal 26 leden.

**Adres:** vGK Noordwijk  
Duinweg 84, 2204 AW Noordwijk.  
Vgkn.noordwijk@outlook.com

**Predikant:** Ds J. Maliepaard,  
Tollensstraat 5, 3771 ZK Barneveld.  
0342-701190; predikant@gknoordwijk.nl

**Radio-uitzendingen:** Ger. Kerk Noordwijk vgz. verzorgt radio-uitzendingen  
via Radio BO (Bollenstreek): "DURF TE GELOVEN"  
Dit is een verzoekplatenprogramma voor geestelijke  
liederen, te beluisteren in Noordwijk en omstreken.  
Uitzending iedere zondagmorgen van 8.00 – 9.00 uur.

**Diensten:** in "Het Trefpunt",  
Schoolstraat 2,  
2202 HJ Noordwijk aan Zee.  
aanvang: 10.00 uur.

**Website:** <http://www.gknoordwijk.nl>  
Via deze website zijn meer dan 200 kerkdiensten van  
de vGK Noordwijk, op thema gerangschikt, te  
beluisteren.



---

## **Historisch overzicht van de Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet)**

Noordwijk aan Zee is vanouds bekend als een vissersdorpje. Mogelijk al in de 14e eeuw, maar zeker in de 15e eeuw, bezat het een kleine vloot van kleine scheepjes, die ter visvangst gingen. Door het zeewater aangetrokken moet het strandvertier er al aanwezig zijn geweest vanaf het moment dat mensen hier kwamen wonen en werken.

Omstreeks 1913 verdwenen de vissersboten van het strand en verplaatsten de visserij en de visindustrie zich naar onder andere Scheveningen, IJmuiden en Katwijk. De badplaats werd geboren. In Noordwijk aan Zee woonden aanvankelijk veel zeelui en zij waren van Hervormde huize.

In de jaren omstreeks 1835 werd er een "Gereformeerde kerk onder 't Kruis" gesticht door de zeeman Cors Noorduyn. Hieruit ontstond de Gereformeerde Kerk. In 1899 werd het huidige kerkgebouw "de Buurtkerk" in gebruik genomen. In Noordwijk Binnen ontstond, in 1859, eveneens een Gereformeerde kerk. De leden kerkten in de Vinkenlaankerk, die in 1926 in gebruik werd genomen.

Aanvankelijk waren het twee afzonderlijke kerken, maar later werden zij tot één aaneengesmeed. Maar beide kerkgebouwen werden nog door de kerkgangers bezocht.

Ten tijde dat de SOW-geluiden steeds sterker werden, zette zich een proces in gang, dat op een gegeven moment niet meer omkeerbaar bleek te zijn. Tot grote droefheid van een aantal leden van de kerk denderde de trein door en werd er niet of weinig rekening gehouden met de behoudende Gereformeerden. De vrijzinnigheid bij een aantal predikanten werd duidelijk merkbaar. Een fusie met de Hervormde Gemeente in Noordwijk was het einddoel, dat in 2006 werd bereikt. Een aantal leden van de voormalige Gereformeerde Kerk in Noordwijk kon zich intussen niet scharen achter de PKN, omdat deze leden niet alleen vraagtekens zetten bij het gelopen SOW- proces in Noordwijk, maar ook omdat zij niet de ordinanties (kerkelijke regels) van de PKN konden onderschrijven. Tevens wilden zij van harte het geloof, zoals dat in de voormalige Gereformeerde Kerken beleden werd, in Noordwijk e.o. over kunnen blijven dragen aan anderen. Voor een andere invulling van de Bijbel dan dat Jezus Christus Gods Zoon, onze Heiland en Verlosser is, kan in een Christelijke geloofsgemeenschap geen plaats zijn. Dit was reden genoeg om in Noordwijk een doorstart maken met de Gereformeerde Kerk onder de naam vGKNoordwijk in oprichting. Na een jaar kleine annonces gezet te hebben in een plaatselijk huis-aan-huis blad, en twee voorlichtingsavonden, was het zover. Op de eerste zondag in november 2005 werd de eerste kerkdienst belegd in een gehuurde ruimte van de ouderenzorg in Noordwijk, genaamd "Het Trefpunt". Sindsdien wordt er iedere zondagmorgen in deze ruimte een eredienst gehouden. Op de zondag dat er geen voorganger beschikbaar was werd er, voornamelijk uit Preekschrift, een preek gelezen.

---

Onze kerk is op 22 oktober 2006 geïnstitueerd, zodat we ons nog meer verbonden voelen met de zusterkerken in het land.

In 2011 is gestart met het radioprogramma “Durf te geloven”, gepresenteerd door Zr Leni Kuiper- van Rooijen. Hoogtepunt in het bestaan van onze kerk is de bevestiging en intrede van onze eigen predikant, Ds Maliepaard, die geen onbekende is omdat hij en zijn vrouw al diverse jaren allerlei activiteiten in onze gemeente leiden.

---

## Gegevens met betrekking tot de synode

---

Met ingang van oktober 2018 komen de kerken bijeen in halfjaarlijkse zittingen van de Synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018–2020). Het adres van de synode is de actuarius.

### Moderamen:

**Praeses:** Ds K.J. Bijleveld,  
Easterbuorren 50,  
9212 RA BOORNBERGUM,  
0512-381355; pastorie@xs4all.nl

**Scriba:** Dr A. van Harten-Tip,  
De Sluiskampen 31,  
9422 AN SMILDE.  
0592-412814; scriba@vgkn.nl

**Assessor:** Br S. Algra,  
Tolheksleane 83,  
9249 NS FRIESCHEPALEN.  
0512-301450; sake@vgkn.nl

**Actuarius:** Ds J.J. Douma-van der Molen,  
Wethouder Hamsterlaan 6,  
9351 KM LEEK.  
0594-795159; actuarius@vgkn.nl

**Quaestor:** Br J. Rienstra,  
Nijewei 29,  
9212 PC BOORNBERGUM.  
0512-382908; quaestor@vgkn.nl

**Rekeningnummer van het kerkverband:** NL83 RABO 03 66 311 689  
t.n.v. voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland te Boornbergum

**Website:** [www.vgkn.nl](http://www.vgkn.nl)  
[webmaster@vgkn.nl](mailto:webmaster@vgkn.nl)

---

**Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties.**

De vGKN zijn aangesloten bij het Meldpunt Seksueel Misbruik:

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties:  
neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op: [www.meldpuntmisbruik.nl](http://www.meldpuntmisbruik.nl)

Mail naar: [info@meldpuntmisbruik.nl](mailto:info@meldpuntmisbruik.nl)

Bel: 06 810 801 17 (ma-vr.9.00-17.00 uur)

**SSMKR:** per adres de scriba

Dr A. van Harten-Tip,

De Sluiskampen 31,

9422 AN SMILDE.

0592-412814; [scriba@vgkn.nl](mailto:scriba@vgkn.nl) (tevens bestuurslid Meldpunt)

---

## Deputaten van de synode

---

**Kerkvisitatoren:**

Classis Noord: per adres Ds M.J.M.Sytsma- van Oeveren

Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren,  
Zilverschoon 80, 8265 HC KAMPEN.  
038-3326721; mjmsytsma@gmail.com

Classis Midden/West: per adres Ds K.J. Bijleveld

Ds K.J. Bijleveld,  
Easterbuorren 50, 9212 RA BOORNBERGUM.  
0512-381355; pastorie@xs4all.nl

**Deputaten ad examina:** per adres Br D.J. Hoekstra  
0512-303039; douwehoekstra48@gmail.com

**Deputaatschap Zending en Evangelisatie vGKN:**

per adres Br W. Tabak (voorzitter)  
0512-372413; wtabak@solcon.nl

**Deputaten voor de Media:** per adres de scriba  
Dr A. van Harten- Tip.

Dr A. van Harten- Tip,  
De Sluiskampen 31,  
9422 AN SMILDE.  
0592-412814; scriba@vgkn.nl

**Deputaten voor kerkelijke samenwerking:**

per adres de voorzitter:  
Ds B. Bloemendal

Ds B. Bloemendal,  
Tolheksleane 39,  
9249 NP FRIESCHEPALEN.  
0512-795197; bbloemendal@zoho.com

---

**Commissie liturgische formulieren**

per adres de scriba  
Dr A. van Harten-Tip.

Dr A. van Harten-Tip,  
De Sluiskampen 31,  
9422 AN SMILDE.  
0592-412814; scriba@vgkn.nl

**Contactpersonen Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte:**

per adres Ds J. Maliepaard

Ds J. Maliepaard,  
Tollensstraat 5,  
3771 ZK BARNEVELD.  
0342-701190; sjmaliepaard2@solcon.nl

**Contactpersoon Centrum voor Israëlstudie (CIS):**

Ds J. Maliepaard,  
Tollensstraat 5,  
3771 ZK BARNEVELD.  
0342-701190; sjmaliepaard2@solcon.nl

**Afgevaardigde Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO):**

Ds K.J. Bijleveld (primus),  
Easterbuorren 50,  
9212 RA BOORNBERGUM.  
0512-381355; pastorie@xs4all.nl

**Contactpersoon fonds onderling dienstbetoon:**

De quaestor

**Redactie vGKNieuws:** redactie@vgkn.nl

---

## Gegevens predikanten

---

### Gemeentepredikanten:

Ds K.J. Bijleveld,  
Easterbuorren 50, 9212 RA BOORNBERGUM.  
0512-381355; pastorie@xs4all.nl  
Geboren 15 juni 1963.  
Geref. predikant te Munnikezijl/Kommerzijl  
(in gedeeltelijke dienst) 5 september 1993.  
Geref. predikant te Garderen 7 juni 1998.  
Geref. predikant te Boornbergum-Kortehemmen  
3 september 2006.

Ds B. Bloemendal,  
Tolheksleane 39, 9249 NP FRIESCHEPALEN.  
0512- 795197; predikant@vgk-frieschepalen.nl  
Geboren 31 maart 1982.  
Geref. predikant te Frieschepalen-Siegerswoude  
25 maart 2012.

Dr A. van Harten-Tip,  
De Sluiskampen 31, 9422 AN SMILDE.  
0592-412814; avanhartentip@filternet.nl  
Geboren 20 februari 1958.  
Geref. predikant te De Wilp 14 februari 1982.  
Geref. predikant op art. 19 KO (oud) 1 april 1987.  
Geref. Predikant te Assen 6 juli 2014.

Ds J. Maliepaard,  
Tollensstraat 5, 3771 ZK BARNEVELD.  
0342-701190; sjmaliepaard2@solcon.nl  
Geboren 24 augustus 1954.  
Geref. predikant te Wilsum en Kamperveen  
22 November 1987.  
Geref. predikant te Zevenhuizen (Gr) 23 juni 1991.  
Nederlands geref. predikant te Nijverdal  
17 september 2000.  
Geref. predikant te Garderen 26 november 2006.  
Geref. predikant te Noordwijk 20 mei 2012.

Ds M.J.M. Sijtsma-van Oeveren,  
Zilverschoon 80, 8265 HC KAMPEN.  
038-3326721; mjmsytsma@gmail.com  
Geboren 24 september 1958.  
Geref. predikant te Boelenslaan-  
Drachtstercompagnie 14 januari 2007.

---

**Emeritus predikanten:**

Ds T.E. Heslinga,  
Boven Westerdiep 177, 9641 LE VEENDAM.  
0598-433872; te.heslinga@gmail.com  
Geboren 20 maart 1947.  
Geref. predikant te Opende (Gn) 3 oktober 1976.  
Geref. predikant te Sint Jansklooster 16 augustus 1981.  
Geref. predikant van de Igreja Evangélica Reformada  
te Castrolanda (Brazilië) 19 januari 1986.  
Geref. predikant te Siddeburen 24 januari 1993.  
Geref. predikant te Harkema 31 mei 1998.  
Emeritus 11 maart 2012.

Ds K. Snijder,  
Van Nootenstraat 1, 7981 DH DIEVER.  
0521-854763; k.snijder1@upcmail.nl  
Geboren: 18 januari 1952.  
Geref. predikant te Paesens-Moddergat en te  
Lioessens 15 februari 1998.  
Geref. predikant te Sint Jansklooster  
1 december 2002.  
Protestants predikant te Marrum-Westernijkerk  
12 oktober 2008.  
Geref. predikant te Harkema 28 april 2013.  
Emeritus 1 oktober 2017.

**Predikant (art. 14 KO):**

Ds J.J. Douma-van der Molen,  
Weth. Hamsterlaan 6, 9351 KM LEEK.  
0594-795159; jj.douma@gmail.com  
Geboren 18 mei 1974.  
Geref. predikant te Frieschepalen-Siegerswoude  
18 maart 2001.  
Geref. predikant op art.14 KO 1 november 2009.

**Preekconsent (tot oktober 2021)**

Br M. Claus,  
Wopkeloane 3, 9281 LS HARKEMA.  
0512-364377; martenclaus@hetnet.nl