

Enkele gedachten bij de voorbereiding van het Heilig Avondmaal.



Volgende week vieren we met elkaar het heilig Avondmaal. We sluiten ons aan bij het door ons gebruikte vGKN formulier om het Heilig Avondmaal te houden.

Wij lezen het in de dienst, maar het is ook goed om in de voorbereidingsweek daar alvast over na te denken en te mediteren.

Wij hopen met elkaar op een goede voorbereidingsweek en een goede avondmaalsviering.

Lezen: Johannes 3:14-21

woensdag

Behouden.

De Heere Jezus is door de hemelse Vader in de wereld gezonden niet om ons te veroordelen, maar om ons te behouden. In vers 16 staat zelfs dat Gods liefde gericht is op de gehele wereld. Een ieder die in de Heere Jezus gelooft mag ook weten behouden te zijn. Daarom worden we opgeroepen om te zien of we in en door het geloof leven. 2 Kor. 13:5. Wie gelooft mag leven in de zekerheid van het eeuwige leven. Wie niet gelooft, is nog onder Gods oordeel. Weet je waaraan mensen kunnen zien dat wij geloven? Aan onze werken. Die getuigen van Gods liefde, van Zijn waarheid en genade. *Gebed: HEERE moge de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn. Opw. 59.*

Zondag

Lezen: Mattheus 26:26-29

Jezus stelde het Heilig Avondmaal in...!

Dat lijkt het intrappen van een open deur. We weten allemaal wel dat Jezus het heeft ingesteld. Maar laten we toch er even bij stilstaan. Want waarom vieren we het Heilig Avondmaal, waarom breken we het brood en gaat de drinkbeker rond? Omdat Jezus het zo gewild heeft. Aan het avondmaal richten we ons hart helemaal op Hem. Onze ogen en oren zijn op Hem gericht. Hij wil ons door de viering van deze maaltijd zoveel leren en garanderen. Moge de komende viering voor ons allen een bron van genade en kracht worden. Tot opbouw van Zijn rijk en versterking van onze relatie met Hem en elkaar.

Dank U Heere Jezus, dat U ons elke keer maar weer bepaalt bij Uw lijden en sterven. Bij Uzelf. Lied 133 J.d.H

Donderdag

Lezen: Johannes 1:1-14

Echt God en echt mens..

De Heere Jezus is God en mens. Nee, Hij is geen half God en half mens. Jezus hoort helemaal bij God en is God. En Hij hoort helemaal bij ons en is mens. Daarom kon Hij ook de straf op onze zonden op Zich nemen en dragen. Hij kon het doen, vanwege zijn godheid, Hij wilde het doen vanwege dat Hij in alles ons gelijk is geworden, behalve de zonden. Wat een liefde en trouw! Voor zondige mensen. Voor u, jou en mij! Laten we dat gedenken aan het Heilig Avondmaal. Laten we Zijn dood gedenken, totdat Hij komt! Moge we dat op een waardige wijze doen. Tot eer van God de Vader.

Gebed: HEERE, dank U drie-enige God, dat U in alles ons gelijk bent geworden, behalve de zonden. Elb 118.

Maandag

Lezen: 1 Korinthe 11: 23-34

Jezelf beproeven of onderzoeken.

Deze tekst heeft velen van het Heilig Avondmaal vervreemd. Niet voor niets gaan meerderen niet aan het Avondmaal, bang dat ze zichzelf een oordeel eten en drinken. MAAR IS DAT TERECHT? LATEN WE LEZEN WAT ER STAAT. In die tijd waren er rijke en arme christenen. Slaven en vrije mensen. De armen moesten eerst hun werk doen om vaak pas heel laat naar de gemeente te komen. De rijken konden met eten zo lang niet wachten en aten al het aanwezige brood op en waren zelfs half dronken. Zo gingen ze Avondmaal vieren! Dat kan natuurlijk niet. Dat is op een onwaardige wijze het avondmaal vieren. Moge de HEERE ons daarvoor behoeden en bewaren.

Gebed: Heere Jezus helpt ons om uw Persoon en werk en uw gemeente hoog te houden.. Ps. 133

Vrijdag

Lezen: Galaten 3:1-14

Hij de vloek, wij de zegen....

Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek der wet, om dat te doe.(vs. 10). De Heere Jezus heeft die vloek van ons afgenomen door voor ons tot een vloek geworden. Om ons met zijn zegeningen te vervullen. Jezus heeft de vloek van de Thorah, dat is de wet weggenomen. Opdat wij niet meer als vervloekte, maar als gezegende mensen door het leven mogen gaan. Wij leven nu uit geloof alleen. Door Christus volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Een geloof dat de Geest in ons hart bewerkt en in liefde werkende zal zijn.

Gebed: Dank U Vader voor uw geliefde Zoon, die ook de vloek voor mijn zonden gedragen heeft. Gez. 117:4

Dinsdag

Lezen: Johannes 5:24

Niet in het oordeel komen

Bij de Heere Jezus ontvangt u vergeving van al uw zonden. *Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen.* Wie in Jezus gelooft komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Geweldig dat de Heere Jezus aan allen die in Hem geloven die belofte geeft. God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonden zeker in genade aannemen. Laten we onze zonden aan Hem belijden om te leven uit genade alleen. Door zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha.

Gebed: Heere, In uw kruis wil ik eeuwig roemen en geen mens zal mij verdoemen. Gez. 466.

Zaterdag

Lezen: Leviticus 17:11

bloed.....

Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. In het bloed is de ziel en de ziel wordt uitgestort om vergeving te ontvangen. Jezus heeft zijn ziel uitgestort in de dood om voor ons vergeving van zonden te verkrijgen. En een nieuw en eeuwig verbond der genade op te richten. Gods verbond vertelt ons van die vergeving en een nieuw en eeuwig leven. Alleen maar door het volbrachte werk van de Zoon. Jezus onze Heiland en Heere. Laten we Hem onze dank betalen door ons helemaal aan Hem over te geven en toe te wijden.

Gebed: HEERE Jezus hier ben ik, ik geef me aan u volkomen. Gez. 390:1