

Enkele gedachten bij de voorbereiding van het Heilig Avondmaal.



In deze voorbereiding bekijken we het bijbelse begrip rechtvaardigheid. Hoe kom je in de rechte verhouding tot God te staan?

Doet u ook mee? Als u behoefte hebt aan meer kennis en studie, dan kunt u de bijbehorende teksten opzoeken en nader bestuderen.

Vraag in gebed of de Heere tot uw hart wil spreken door deze voorbereiding bij het Heilig Avondmaal

Lezen: Romeinen 1:16,17

Zondag

Rechtvaardig zijn voor God.

Kunt u, kan ik voor God verschijnen, zonder dat Hij iets op ons heeft aan te merken? Met andere woorden, bent u, ben ik *rechtvaardig* voor God? Je zou kunnen denken. Ach, ik doe heus wel verkeerde dingen. Wie niet! Maar zo slecht ben ik toch ook weer niet. Maar wat zegt Gods Woord ons? Wij zijn uit onszelf niet rechtvaardig voor God. Wij zijn immers in Adam verloren zondaars en missen de heerlijkheid van God. Maar, is er dan wel een weg om recht voor God te komen staan? Ja zeker! Het evangelie vertelt ons: Christus Jezus is onze rechtvaardigheid voor God. Ook de uwe. Hem mag je door genade in geloof aanvaarden. Dank God voor die Weg, die Waarheid en dat leven. Zie Rom. 3:9-21, Joh. 14:6 *Gebed: Heere Jezus, wilt U mij deze week laten zien hoe ook ik in de rechte verhouding tot U kom. Lied: Ps. 25: 3*

Lezen: Efeze 2 -10

Maandag

Door genade zalig worden.

Wat betekent het dat u, jij en ik uit genade zalig worden, behouden worden? Dat je die zaligheid, dat behoud zelf kunt bewerken of verdienen? Dat God je dus moet behouden, omdat je het zelf voor elkaar hebt gemaakt? Absoluut niet. Genade van God betekent, dat je iets krijgt van God, wat je zelf niet verdiend hebt. Die goede verhouding, een leven van liefde en trouw, hebben we door onze zonden totaal verspeeld. Wij kunnen het bij God ook zelf niet meer goed maken door zo goed mogelijk te leven. Velen denken nog van wel. Als ik maar goed leef... dan kom ik er wel! Niet door onze eigen goede werken, zegt onze tekst, maar door genade van God, word je zalig. Wat een onbegrijpelijke en toch zo aanwezige liefde in Christus Jezus is dat. Zie Gal 5:1-6

Gebed: Vader, leer ons dat uw genade voor ons allen genoeg is om zalig te worden. Elb. 189a:2,3

Lezen: Romeinen 3:21-26

Dinsdag

Onze rechtvaardigheid is Christus.

Wat is nu het goddelijke geheim van onze rechte staat, rechtvaardigheid voor God? Dat we in de juiste verhouding tot God staan, zonder dat God iets op ons heeft aan te merken? Nee, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Wie is nu het goddelijke geheim, dat we zonder enige verdienste van onze kant zalig worden. Daar is maar één antwoord op mogelijk Christus Jezus, Gods Eniggeboren Zoon, onze Heere. Hij is dat goddelijke geheim. Dat mysterie. Hij is onze rechtvaardigheid. Hij brengt u en mij aan Zijn tafel, Hij brengt ons in de hemel. Zie daarom alleen op Hem. Ook vandaag en straks aan het Avondmaal.. Zie Kol 1:25-29, 2:1-3; 4: 3 *Gebed: Vader, wij danken U dat U door het evangelie ook mij de Heere Jezus hebt laten verkondigen. Opdat ook ik in Hem geloof. Gez. 291*

Lezen: Psalmen 103:8-14

woensdag

Barmhartigheid van God..

De bron van alle zegeningen en de oorzaak van onze goede verhouding tot God, is Gods verkiezende liefde, Zijn barmhartigheid, in en door Jezus Christus. Gods liefde komt tot ons door Zijn Zoon. Hij is het Licht van de wereld Die u en mij de weg van het leven wijst en is. Maar willen we dat niet zelf doen. Onszelf veranderen ...onszelf beter voordoen, dan wij in wezen zijn. Maar ten diepste kunnen we ons zelf niet redden of veranderen. Alleen God kan dat! Want het is Gods liefde die u rechtvaardigt, in de goede verhouding tot Hem stelt. En dat is levensveranderend, levensvernieuwend. Zie Joh 3:16-21. :1-17 *Gebed: Vader dank U voor uw liefde. U bent de bron van mijn bestaan in en door Jezus Christus. Ps. 36:3*

Lezen: Johannes 3:14,15

Donderdag

Christus kruis en opstanding.

De Israëlieten in de woestijn werden gebeten door vurige slangen, vanwege hun gemor tot God. Ze waren opnieuw opstandig geweest, waarop de Heere, als straf, vurige slangen met dodelijke beten stuurden. Velen stierven. Zij riepen daarop in hun nood tot God en Hij antwoordde. Mozes moest een koperen slang op een staak plaatsen. Allen die daarop zagen, bleven in leven. Dat geldt ook ons. Wij zijn allen gebeten door die ene slang, de boze, vanwege onze zonden, met alle gevolgen van dien. Alleen Gods redding is afdoende. Geloof in Jezus, Zie op naar Hem. Hij stierf ook voor uw zonden aan het kruis. Hij is onze enige redding en Redder, Verlosser en Zaligmaker. Zie ook 1 Pt.1:18,19, Hebr. 10:1-10 *Gebed: Heere Jezus, dank U voor uw grote zondaarsliefde. U deed het ook voor mij! Elb. 302*

Lezen: Galaten 3:1-10

Vrijdag

Gegeven.....

Het eeuwige leven is een geschenk van God. We zingen: *Onverdiende zaligheer, heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen.* Dat Godsgeschenk van vergeving en nieuw leven wordt Israël, maar ook ons gegeven door Gods Geest waar het evangelie ons verkondigd wordt. De blijde boodschap, die ons bevrijdt van alle doe-het-zelf werken en ons die ene, ware goede verhouding van Christus aanreikt. Het wordt ons geschonken, toegerekend, op onze geestelijke rekening gezet. Zijn kruisverdienste wordt u en mij gegeven: vergeving van zonden en het eeuwige leven. Om het als werk van Gods Geest door geloof te ontvangen. *Gebed: Dank U voor het evangelie: Ik mag ervan zingen: Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar Woord Ps 56:5,6 (OB)*

Lezen: Galaten 3:2-5

Zaterdag

Door geloof alleen.

Gods Geest geeft u de handen om het evangelie van genade en redding te ontvangen en het hart om het in geloof te aanvaarden. Maar is het dan zo makkelijk? Dat alles je geschonken wordt en je er zelf niets voor hoeft te doen? Ja en nee. Want leven we uit geloof alleen? Of willen we toch weer van alles en nog wat zelf doen? Wie gelooft in Christus Jezus staat in en door Hem recht voor God. Je rechtvaardigheid is Christus en Christus alleen. Op Hem en Zijn volbrachte werk aan het kruis mag je je vertrouwen stellen. Zo is het je verkondigd en zo heb je het aanvaard. Dat is genoeg voort tijd en eeuwigheid. Zie Zd 23 HC. *Gebed: Heere Jezus leer, mij rusten in Uw volbrachte werk op Golgotha. Gez. 182.*