

Enkele gedachten bij de voorbereiding van het Heilig Avondmaal.

Deze keer willen we in de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal ons richten op de Pesachmaaltijd. Jezus heeft die maaltijd gevierd, samen met zijn leerlingen en daarbij het Heilig Avondmaal ingesteld.

Laten we onderzoeken wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Om het in ons leven toe te passen.

Bidt dat de Heilige Geest u ook persoonlijk het hart en de ogen opent voor Christus en Zijn heil.

Lezen: Lukas 22:1-7**Zondag****Een dubbel feest.**

In dit Schriftgedeelte wordt er gesproken over het vieren van het Pascha en van het Feest van de Ongezuurde Broden. Dubbel op dus. Maar niet overbodig! Want het zegt ons dat het Paaslam en het ongezuurde brood twee kanten van één medaille zijn. Het Paaslam maakt ons duidelijk dat God Israël (en ook ons) sparend voorbijgaat. En het ongezuurde brood zegt ons dat zij (en wij) een heilig leven behoren te leiden. Zonder slechtheid en boosheid. Geve de Heere ons een juist inzicht en een goede voorbereiding om dit dubbele feest te vieren. Zie Lev. 23:4-8 en 1 Kor 5:6-10

Gebed: Heere, schenk ons allen een goede voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal.. lied: Ps. 136

Lezen: Lukas 22: 8-13**Maandag****Een goede voorbereiding.**

Petrus en Johannes werden door de Heere Jezus aangewezen om de Seder- of Pesachmaaltijd gereed te maken. Zij moesten het Paaslam slachten (in de tempel), zij moesten alle ingrediënten klaarzetten en de tafels in orde maken. Kortom, een goede viering vraagt een goede voorbereiding. Bij ons zijn de diakenen in de weer om alles goed voor te bereiden, is de koster druk bezig en de predikant om alles op tijd klaar te krijgen. Bidt om kracht dat zij alles naar Gods wil zullen doen. Zie Ex. 12:1-13.

Gebed: Heere Jezus, zegen diegenen die aangewezen zijn om het alles voor ons op een goede wijze voor te bereiden en klaar te zetten. Lied: Gez. 351

Lezen: Lukas 22: 14-18**Dinsdag****Verlossing van zonden en schuld.**

De Heere Jezus verlangt vurig de Seder – of Pesachmaaltijd samen met Zijn discipelen te vieren. Het is de laatste keer voor Zijn zelfovergave aan het kruis. Om u en mij te verlossen van zonden en schuld. Tijdens de maaltijd gaan er vier bekers rond. De 1^e beker is die van de *uitleiding*, de 2^e van de *redding*, de 3^e van de *verlossing*, de 4^e van de *aanneming* tot Gods volk. Jezus vertelt bij het rondgaan van de 1^e of 2^e beker dat Hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken, voordat het Koninkrijk van God gekomen is. Moge dat ook onze verwachting naar Zijn wederkomst wakker houden en versterken. Zie Exodus 6:5,6. *Gebed: Heere, met groot verlangen zien we uit naar het moment dat U met ons de bruiloftsmaaltijd vieren zal. Gez. 296, 297*

woensdag**Lezen: Lukas 22: 17****God heiligt.**

De vier bekers vertellen ons dat God Israël *heiligt* door hen uit de macht van Farao *uit te leiden*; hen te *redden* van de slavernij; hen te *verlossen* van de macht van de vijandelijke overheersing; en door hen tot zijn volk *aan te nemen*. Zo heiligt Jezus ook ons. Hij *leidt* ons uit de dwangarbeid van duivel en dood; Hij *redt* ons van de slavernij van de zonden; Hij *verlost* ons van de macht der zonden door vergeving van alle zonden; en Hij *neemt* ons *aan* en als Zijn kinderen en erfgenamen. Dank God voor alles wat we in Jezus ontvangen: Zie Kol. 1:13,14,19-24., 1 Kor 6:11. *Gebed: Heere Jezus dank u dat U ons heiligt en redt van alle zonden . Lied: Ps. 113.*

Lezen Lukas 22: 19**Donderdag****Een brood.**

Tijdens de Seder- of Pesachmaaltijd wordt ongezuurd brood, matzot, gebruikt. De Israëlieten moesten vóór het feest alle broodkruimels van gezuurd (gegist) brood uit hun huizen verwijderen. Het ongezuurde brood is een teken van oprechtheid(reinheid) en waarheid. Jezus betreft dat op Zichzelf. Zijn leven is in oprechtheid (reinheid) en waarheid aan God gewijd. Hij geeft Zichzelf, opdat wij in en door Hem een leven leiden in oprechtheid (reinheid) en waarheid. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft alle 'gezuurd' brood weggedaan. door onze zonden op het vloekhout te nagelen. Laten ook wij ons leven onderzoeken en alle 'gezuurd brood' wegdoen. Zie Spr. 28:13, 1 Joh 1:8-10, *Gebed: Heere, toets mij of niet een weg in mij leidt aan u voorbij Lied:Ps 139:14*

Lezen: Lukas 22: 20**Vrijdag****De beker na de maaltijd.**

De Heere Jezus neemt de 3^e beker, die van de verlossing, en betreft die op Zichzelf. Deze beker is het Nieuwe Verbond in Zijn bloed. Jezus' bloed was nodig om het Eeuwige Verbond met Abraham en het Eerste Verbond met Mozes te vernieuwen. Want zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. God schrijft Zijn wetten in ons verstand en in ons hart. Hij vergeeft onze zonden en vernieuwt ons leven. Opdat wij Hem kennen en een heilig leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Zie Lev. 17:11 en Hebr.8:6ev *Gebed: Heere Jezus, dank u voor uw vergevende en helen de liefde. Lied: Ps. 105: 5 (O.B.)*

Lezen: Lukas 22:21-23**Zaterdag****met Mij aan tafel.**

De Heere Jezus kondigt bij de maaltijd het verraad van Judas aan. Zo dicht bij en toch zo ver af! Judas at met Jezus en de overigen de Seder- of Pesachmaaltijd en "vierde"(!?) het Heilig Avondmaal. De discipelen twistten erover wie van hen het zou zijn. Wat is het waar dat *wie meent te staan moet toezien dat hij niet valle*. Wat schrik je soms wat er uit je eigen hart naar boven komt. Laat ons vurig verlangen zijn, dat wij bewaard worden voor de strikken van de boze. Dat we in alle nederigheid en ootmoed slechts rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus Kort en goed, dat we dus leven bij Jezus en Jezus alleen.. Zie 1 Pt. 5:5-11, *Gebed: Heere leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lied: Elb 189 a*